

Österlentu med Ringsjö Trädgårdsvänner 6 aug 2011.

Själv började jag dagen med en vandring längs en bit av Tjurasjöns strand. Det var beklämmande se hur den orörda naturen totalfördärvarats av lägenhetsbygge.

Den orangeröda bussen startade kl. 8.00 och vid första stoppet togs vi emot av Eva Olsson som inspirerande guidade oss i sina fina anläggningar Österlenkryddor i Köpingebro. Odlingarna var välskötta och hon delade generöst med sig sina omfattande kunskaper. Efter att sett på den välorganiserade klosterträdgården njöt vi av kaffe med god fralla.

På nästa stopp - Kronotorps rosenträdgård - var den inte så mycket att glädja sig åt men det nybyggda inglasade uterummet var välbyggt men med alldeles för dålig ventilation.

När vi kom till Hammenhög njöt vi av liten men fin bit av medelhavet innan vi åt en lite sen men god lunch i Gästis gamla fina miljö. Lite nostalgiskt att se den gamla skivspelaren.

Att vandra i den generöst tilltagna trädgården Gardeningar var en njutning, inte minst att ta del av den fina arbetsfördelningen makarna emellan.

Innan vi vände hemåt igen besökte vi en hårt arbetande trädgårdstekniker som blev helt överväldigad att få besök av så många. Hon borde nog spara sig lite.

Efter en dag med så många intryck har vi många intryck att smälta. Min fru Gun och jag tackar för fin dag tillsammans med trädgårdsvänner.

Sigurd i Askeröd

Nedan finns några bilder från den soliga dagen med trädgårdsvänner på Österlen

Tjurasjös orörda natur vid Ekebo saboterad av exploatering



Vad blev det istället



Något blev kvar utanför



Eva Olsson visar kryddtagetes



Evas gröna fingrar ger resultat



Katten Kryddan mår gott blad kryddväxterna



Rationell odling vid gravhögarna



Eva i frodig malört



Eva i dillfrödling



Ringblommor skördas färska



Klosterträdgården väl organiserad



Uterum utan ventilation



Nostalgi på Hammenhögs gästis

